

Ertuğrul Firkateyni Faciasının Anlam ve Önemi

1887 yılında, Japonya İmparatoru Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu, eşyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaret etmiş ve Osmanlı Padişahı Sultan II.Abdülhamit tarafından kabul edilmiştir. Bunun üzerine, Sultan II.Abdülhamit, Tuğamiral Osman Paşa komutasındaki Ertuğrul Firkateyni'ni toplam 650 mürettebatıyla birlikte Temmuz 1889'da Japonya'ya göndermiştir. Haziran 1890'da heyet Yokohama Limanı'na ulaşmış, Tuğamiral Osman Paşa, Osmanlı İmparatorluğu yüksek nişanını İmparator Meiji'ye takdim etmiştir.

Eylül 1890'da heyet dönüş yolculuğuna çıkar, ancak, Ertuğrul Firkateyni Kobe'ye doğru yol almakta iken, Wakayama Eyaleti Kishu açıklarında tayfuna yakalanır. Şiddetli rüzgar ve büyük dalgalar arasında Ertuğrul Firkateyni, Kashinozaki deniz fenerine doğru seyrederken maalesef kıydan yaklaşık 40 metre açığa kayalıklara çarpmış ve batmıştır.

Bu gemi kazası, Osman Paşa himayesindeki 587 mürettebatın ölümüyle sonuçlanan büyük bir faciadır. Bu esnada, çevredeki halkın özverili çabaları sonucu 69 denizci kurtarılmış, daha sonra da duyarlılık gösterilerek Japon Donanması'na ait "Kongou" ve "Hiei" isimli savaş gemileriyle İstanbul'a ulaştırılmıştır. Ayrıca kazazedeler ve geride kalan aileleri için Japonya çapında yardım toplanmıştır.

Ertuğrul Firkateyni'nin başından geçen bu kaza her ne kadar çok elim bir olay olsa da, ardından hem Japon Hükümeti'nin hem de Japon halkının gösterdiği yakın alaka Türklerin gönülünü fethetmiştir.

Ertuğrul Firkateyni'nin Japonya'ya ziyareti ve meydana gelen bu facia, günümüzde iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin başlamasına vesile olarak görülmektedir.

Kazanın meydana geldiği Wakayama Eyaleti Kushimoto ilçesine "Ertuğrul Firkateyni Şehitleri Anıtı" inşa edilmiş olup, her yıl anma törenleri düzenlenmektedir. Ayrıca, Kushimoto'nun kardeş şehir olduğu Mersin'de Kushimoto'daki ile aynı formda "Refah Şehitleri Anıtı" inşa edilmiştir. Haziran 2008'de Japonya'ya resmi ziyarette bulunan ilk T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül de Kushimoto'da düzenlenen anma törenine katılmışlardır. Haliha zırda Kushimoto'da Ertuğrul Firkateyni'nin batığının çıkarılması projesi yürütülmektedir.



"Japonya Yılı"nın Başlıca Etkinliklerinin Programı

Açılış Töreni
Ankara

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ile
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün
Açılış Töreni
Kaman

18. Japon-Türk İş
Konseyi Toplantısı

2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Japon-Türk Dostluğunu
Kutlama Töreni
İstanbul

Ertuğrul Firkateyni
120. Yıl Anma Töreni
Mersin

Kapanış Töreni



2010 Türkiye'de Japonya Yılı

www.japonya2010.org

"2010 Türkiye'de Japonya Yılı" Sekreterliği

Japonya Büyükelçiliği Tel: 0312 446 05 00 / culture@jpn-emb.org.tr

Japonya Başkonsolosluğu Tel: 0212 317 46 00 / japonya2010@jpcons-ist.com



2010 Türkiye'de Japonya Yılı



“2010 Türkiye’de Japonya Yılı”

“2010 Türkiye’de Japonya Yılı” Mesajı

2003-2004 yıllarında büyük bir başarıyla gerçekleştirilen “Japonya’da Türkiye Yılı” Türkiye’ye karşı yoğun bir ilgi uyandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Japonya açısından vazgeçilemez bir dost ülke olduğunu anladığımız bugün, 2010 yılının “Türkiye’de Japonya Yılı” olarak kutlanacak olmasının, ülkelerimiz açısından tam doğru zamanda gerçekleşen bir proje olduğu kanaatindeyim.

1890 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na ait Ertuğrul Firkateyni, Japonya’yı ilk kez ziyaret etmiş ve İmparator Meiji tarafından kabul edilmesinin ardından dönüş yolculuğuna çıktığında Wakayama Eyaleti, Kashinozaki açıklarında 16 Eylül tarihinde tayfuna yakalanmıştır. Geminin kayalıklara çarparak batmasıyla 500’ün üzerinde denizci hayatını kaybetmiştir. Balıkçıların gayretli kurtarma çabaları neticesinde hayatta kalan 69 denizcinin, İmparator Meiji’nin talimatıyla Kongo ve Hiei isimli iki askeri gemiyle ve halkın kendi aralarında topladıkları yardım paraları ile birlikte salimen ülkelerine dönmüş olmalarını önemseyen Türkler, bu yılı Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun başlangıç yılı olarak kabul etmişlerdir. Bundan 95 yıl sonra, İran-İrak Savaşı şiddet kazandığında Tahran’da mahsur kalan Japon vatandaşlarına yardım eli uzatan Türkiye Cumhuriyeti, “Denizde gördüğü iyiliğe havada karşılık verircesine” dönemin Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla sivil uçak göndererek mahsur kalan Japonları kurtarmıştır.

Japonya ile Türkiye ilişkileri, yukarıda bahsettiğim gibi, diğer ülkelerle ikili ilişkilerde görülmeyen, nadir dostluk öyküleri ekseninde, 120. yıldönümüne vasıl olmuştur. Asya kıtasının batı ucunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti ile doğu ucunda yer alan Japonya; siyaset, ekonomi, kültür ve sanat başta olmak üzere çeşitli alanlarda yakın ilişki içindedir. Özellikle, “arkeoloji” alanında, 10 Temmuz 2010’da, dünya tarihinin kültürel kronolojisinin yeniden muhakeme edilmesi bakımından önem arz eden Kaman-Kalehöyük kalıntılarının yanında açılacak merkez, dünyada ilk defa, araştırma, sergileme, saklama ve barınma gibi dört amaca hizmet edecektir. Bundan böyle “Anadolu Arkeolojisi”nin incelenmesine ve araştırılmasına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

“2010 Türkiye’de Japonya Yılı”nın ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iyi niyet ilişkilerinin daha da gelişmesine vesile olmasını içtenlikle diliyorum.

“2010 Türkiye’de Japonya Yılı” Fahri Başkanı (Japonya)
Altes Prens Tomohito Mikasa



Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkiler sağlam tarihi temellere dayanmaktadır. Japon halkının 1890 yılında batan Ertuğrul Firkateyni kazazedelerine gösterdiği büyük yardım ve yakınlık Türk milletinin ulusal hafızasında yer etmiş ve aradan yüz yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen unutulmamıştır. Günümüzde de halkımız Japonları dost bir millet olarak görmekte, Japonya ve Japonlara karşı sıcak duygular beslemektedir.

Türkiye ve Japonya demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü gibi ortak evrensel değerleri paylaşmakta ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluş ve platformlarda örnek bir işbirliği sergilemektedirler.

Halklarımız arasındaki dostluk ilişkileri temelinde 2010 yılını “Türkiye’de Japonya Yılı” olarak kutlayacağız. Bu çerçevede Türkiye’de gerçekleştirilecek çok sayıda etkinliğin, Japonya’nın zengin ve renkli kültürünün ülkemizde daha iyi tanınmasına ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ve çok boyutlu işbirliğinin daha da pekiştirilmesine katkıda bulunmasını diliyorum.

“2010 Türkiye’de Japonya Yılı” Fahri Başkanı (Türkiye)
Abdullah GÜL
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Türkiye ve Japonya’nın Tarihsel Buluşması

Osmanlı İmparatorluğu’na ait Ertuğrul Firkateyni’nin Japonya’yı ziyareti ve ardından yaşanan felaket ile başlayan Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk önümüzdeki 2010 yılında 120. yıldönümüne ulaşacaktır.

Gerek Ertuğrul Faciası gerekse İran-İrak savaşı sırasında THY uçağının Japonları kurtarması gibi iki ülkenin dostluğunu sembolize eden ünlü tarihsel sahneler sık sık ele alınmaktadır. Her iki olayda da ortak olan, zor şartlar altında hiçbir paye ve karşılık beklemezsiniz, yakınındaki insanları gönüllü olarak kurtaran her iki ulusun atalarının gösterdikleri cesaret ve vefadır.

Her iki ulusun da karşılıklı olarak birbiriyle gurur duyması, böyle bir tarihi paylaşmamızdan dolayıdır.

Atalarımızın çabaları ve daha sonraları iki halk arasındaki karşılıklı etkileşimin tesis edilmesi sayesinde iki ülke siyasi, ekonomik, kültürel değişimler başta olmak üzere her alanda ilişkilerini adım adım geliştirmiştir. Japonya’dan Türkiye’ye gelen turistlerin sayısı her yıl artarak 160.000’e ulaşmış olup Japon yatırımcıları da Türkiye’ye gelerek faaliyetlerini arttırarak sürdürmektedirler. Ayrıca Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi Projesi, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin inşası projesi gibi geleceğe yönelik sembolik projelerin de sayısı artarak devam etmektedir.

“2010 Türkiye’de Japonya Yılı”nın Hedefleri

Her iki ülkeden de, bu üç temaya uygun, çok sayıda etkinlik teklifinin gelmesini beklemekteyiz. Bir yıl boyunca Türkiye’de çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

“Japonya Yılı”, Japonya ve Türkiye arasında mevcut karşılıklı dostluk ve işbirliği ilişkilerinin bir kez daha gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması bakımından önemli bir fırsattır. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenebilmesi için gerekli potansiyelin mevcut olduğuna inanmaktayız. Bunun için burada yüzümüzü birbirimize dönerek, yeni güven ilişkilerinin tesis edilmesiyle daha pek çok alanda işbirliği hedefine ulaşarak ilerlemeyi arzu etmekteyiz.

Japon ve Türk halkları arasındaki karşılıklı anlayış, dostluk ve etkileşimin daha da derinleştirilmesi, bunun gurur duyulacak yeni bir değer olarak her iki ülkenin de geleceği olan genç nesillere aktarılması öngörülmektedir. İşte bunlar “Japonya Yılı”nın hedefleridir.

Japonya Yılı’nın 3 Teması

Japonya’nın güzelliklerini yakınlaştıralım

Gurur duyduğumuz her alanda Japonya’nın güzellikleri ve öne çıkan yönleri ile Japonya’nın hem geleneksel hem de çağdaş yüzünü tanıtmak, Türk dostlarımızın ülkemizi daha yakından tanımasını ve anlamalarını sağlamak istiyoruz.

Dostluğumuzun çapını genişletelim

Büyük şehirlerden küçük yerleşim birimlerine kadar, her yerde her yaşta daha fazla Japonya dostu edinelim. Ayrıca, “Japonya’nın henüz tanıtmadığımız yönleri”nin neler olduğunu düşünerek Türkiye’de yeni arkadaşlar edinmek istiyoruz.

İşbirliğimizi geleceğe taşıyalım

İki ülkenin gurur duyduğu dostluk tarihini bir kez daha pekiştirmek arzusundayız. Bu çerçevede Japonya’nın tek taraflı olarak bilgi aktarmasından ziyade bir defa ile sınırlı kalmayan karşılıklı değişimi sağlayarak Türk dostlarımızla birlikte geleceğe taşıyacağımız bir etkileşimi tesis edelim.



2010 Türkiye’de Japonya Yılı